

A person with long dark hair, wearing a dark long-sleeved shirt, stands with their back to the camera, arms outstretched. They are holding a rectangular sign with a red, distressed border and the word 'NIEUW!' in bold red capital letters. The background is a blurred field of tall grass or reeds under a blue, overcast sky.

NIEUW!

Voor wie gaat u de volgende keer stemmen?

Wij wisten het niet meer.

Nog minder na de vaak absurde coronamaatregelen.

Dus hebben we zelf een nieuwe partij opgericht.

Wij zeggen waar het op staat,

en dat leest u in deze eerste kennismaking.

VRIJHEID



Laat de mensen gerust.

VRIJHEID



#laatdemensengerust

Wij willen wat U ook wil

De huidige politieke partijen zijn uitgeleefd.

Het wordt tijd voor iets anders. VRIJHEID is een nieuwe partij. Opgericht door honderden mensen.

Mensen van allerlei rang en stand. Arbeiders, ondernemers, gepensioneerden, invaliden, bedienden, leraars, ...

Allemaal willen we bij de volgende verkiezingen kunnen stemmen voor een alternatief.

De politiek teruggeven aan de mensen

Minder parlementen en ministers.

Meer referenda en inspraak.
Schaf de lobbygroepen af.
Gedaan met de achterkamertjes.

Zeker geen "gouvernement des experts".

De mens en de economie terug dichtert bij elkaar brengen

De globalisering gaat te ver. We zijn perfect in staat om wat nu in China wordt gemaakt, in Europa te maken.

Energie gaan we zoveel mogelijk zelf produceren. Lokaal. Zoals onze productie ook veel meer lokale grondstoffen zal gebruiken.

Grotendeels gerecycleerd. Zo hangen we meer af van onself.

Vrijheid van mening op sociale media

Journalisten die activisten zijn.

Wetenschappers die belangen verdedigen. Dat kan anders.

Sociale media zijn het café waar vrij wordt gesproken. De rol van de pers is om vooral te rapporteren over wat er gebeurt.

De wetenschap zoekt onafhankelijk de waarheid.



Een echt en effectief migratiebeleid voeren.

Gebaseerd op onze Westerse normen en waarden. Waarover we niet beschaamd moeten zijn.

Ferm en correct. Met respect voor de mensen van waar ze ook komen.

Zonder doden in zee.



Herstel het gebruik van cash geld

De limiet van 3.000 euro cash was er voor de terroristen. Wij zijn geen terroristen, maar gewone mensen die hierdoor worden beperkt. Schaf die limiet gewoon af.

Minder betutteling van de mensen. Op den duur zouden de ministers bepalen wat we mogen eten en wat niet. **Laat de mensen gerust.**



De mensen terug laten schitteren

Minder overheidsgeld uitgeven door minder regels.

Een eenheidsstatuut voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren bijvoorbeeld.

De staat moet niet alles doen. Zoals de post of de telefoon organiseren. Veel minder staat zodat er geld vrijkomt om mensen die echt uit de boot vielen terug op weg te helpen.



De mensen centraal in het beleid

Help ons de huidige politici bij de volgende verkiezingen een buis te geven die ze gaan voelen.

Steun ons, spreek over ons, nodig onze mensen uit om te komen spreken in uw vereniging.

Volg ons op sociale media. Want alleen samen met u en veel andere mensen gaan we echt een verschil kunnen maken.

Op onze website www.vrijheid-liberte.be vindt u de rest van ons programma.

HET
MOET
ECHT
GRONDIG
ANDERS

Vrijheid is een nieuwe politieke partij. Een partij voor wie aan de alarmbel wil trekken. Wij zijn het beu dat de politici ons vergeten zijn. Iedereen ziet dat het zo niet verder kan.

Vrijheid is niet extremistisch. We willen geen communisme en geen extreemrechts bestuur. Vrijheid wil morgen ook niet de Vlaamse onafhankelijkheid uitroepen. Wij staan met de beide voeten op de grond. Zoals zoveel mensen die niet extreem nationalistisch zijn maar wel willen dat dit circus stopt. We willen dat de politiek gedeblokkeerd wordt en dat er naar de mensen wordt geluisterd. Met respect. Ook al zijn we geen miljardair of behoren we niet tot een belangengroep. In de plaats van te worden beledigd door de regering, verwachten we van een regering dat er wordt samengewerkt met de mensen. Ook met wie een andere overtuiging heeft. Ook met wie geen covid safe ticket heeft. De samenleving, dat zijn wij allemaal. De politiek behoort dat te respecteren.

Er zijn intussen nogal wat fouten recht te zetten. Het massaal bijdrukken van geld voor de financiering van nutteloze en absurde coronamaatregelen zorgt voor sterk stijgende prijzen. Nog erger gemaakt omdat we energie halen uit een land dat we tezelfdertijd sancties opleggen. Niet erg slim. De regeringen in ons land proberen zich in te laten met ons hele leven. Tot in ons bord, op ons toilet en onder onze dampkap met kerst toe. Dagelijks worden we overspoeld met allerlei regels en tientallen ministers die beweren dat ze er niets aan kunnen doen. Die ministers zijn met zoveel dat niemand nog weet wie ze allemaal zijn. In zowat elk actueel dossier rijden de regeringen zich hopeloos vast. We zijn de speelbal geworden van het globalisme. We zijn het lijdend voorwerp van miljardairs en van landen die het niet altijd goed met ons voor hebben. Onze te talrijke regeringen en Europa zijn machteloze praatbarakken geworden.

NIEUW!

VRIJHEID



Laat de mensen gerust.